

Het was dit weekend de **12de editie van de internationale wedstrijd** van Fratelli, tevens de **3de editie van de Europacup**

. Het evenement is in principe een 2-daagse (nu met het tijdrijden op vrijdag een 3-daagse), maar voor de vrijwilligers is het eigenlijk een 6-daagse!

Opbouw begint op woensdag al met het verzamelen van tenten, vlaggenmasten, diepvriezers, drank, spandoeken, geluidsinstallatie,... en de activiteiten gaan non-stop door tot maandagmiddag wanneer alles weer terug is en het laatste tentpikketje terug in de doos zit.

Het is dan ook fijn als al deze moeite tot mooie resultaten leidt, en dat was het geval, daar kan iedereen het over eens zijn. Het evenement groeit ieder jaar, met dit jaar **317 renners** aan de start, hetgeen maakt dat er in iedere reeks voldoende renners streden om er een boeiende koers van te maken.



Bovendien stonden er bij de seniors mooie namen aan de start en ook bij de junioren waren er toekomstige wereldkampioenen aanwezig.



De prestaties van al deze renners één voor één vermelden geeft voldoende stof voor een aparte website, wie erbij was is er zelf getuige van geweest en de anderen hebben alles in geuren en kleuren kunnen volgen op de livestream, de foto's en de updates op allerhande media. Laat ons het erop houden dat het bij momenten razend spannend was.

Van de eerste ronde bij de preminiemen tot de laatste ronde van de ploegenkoers, waarbij de beide Powerslide teams het tegen elkaar opnamen in een koers die gewonnen werd met een wiellengte. En niet te vergeten, een [nieuw wereldrecord op de 500m](#) en een bijna-wereldrecord op de 300m. Moesten er nog mensen twifelen dat we een snelle piste hebben, dat is bij deze bevestigd.



Over media gesproken, ook deze waren talrijk aanwezig (niet alleen [RTV](#) en [De Morgen](#) , maar ook op [Sportweekend](#)

is er drie minuten geskeelerd geworden). We moeten ons geen illusies maken, deze waren er vooral voor één man, een renner uit Heverlee die naar het schijnt goed bezig is. Desalniettemin was het toch mooie reclame voor de skeelersport en een geslaagde poging om voor meer bekendheid te zorgen bij het grote publiek.



Een dergelijk evenement is alleen mogelijk dankzij de medewerking van zeer veel mensen,

onder andere:

In de eerste plaats **de vrijwilligers van Fratelli** zelf, diegenen die ten allen tijde de verschillende posten bemanden en "bevrouwden", van wachtbox tot catering, van kassa tot secretariaat en van toiletten tot nachtwacht.

Den **Hugo**, die zoals steeds in onnavolgbare stijl een heel weekend koersen aan elkaar gepraat heeft.

De mensen van de **medische staf (Falck)**, er waren dit weekend weinig zware valpartijen (ondanks de regen), maar hun interventie was hier en daar toch nodig. De valpartijen die er waren hebben helaas het klassement grondig dooreen geschud (met Patrik Imre, Abdissa en Ricky Karadi als grootste slachtoffers)

De **koersrechters**. Het was bij momenten niet eenvoudig, maar ze zijn er toch in geslaagd alle wedstrijden in goede banen te leiden.

De mannen van de **tijdsmeting**. Want ze hebben weer goed tijd gemeten!

De **sponsors** die geld en materiaal ter beschikking stelden.

En last but not least, **de renners** die aanwezig waren van heinde en ook van verre. Want zonder renners is een koers maar een triestige gebeurtenis!

Bedankt allemaal!!! (En tot volgend jaar!)

(Moesten er nog mensen zijn die zich niet herkennen in bovenstaand lijstje, maar toch vinden dat ze bedankt moeten worden, ook aan u, BEDANKT!)



Tot slot:

[Resultaten](#)

[Video's](#) (Maar liefst 70! filmpjes op [bildimpressionen.de](#))

[Foto's](#) (Flickr-account [ludo-grafica.nl](#))

(En uiteraard nog massa's lees- en kijkvoer op [facebooken](#) allerhande)

